

THE PASSION

JE MAG ER ZIJN!

NIJEVEEN

7 APRIL 2023

ZANG | VERHAAL | PROCESSIE

DRIELUIK

KERKBLAD VAN DE DRIE KERKEN
Nijeveen en Kolderveen



GEREFORMEERDE KERK NIJEVEEN – HAVELTE - WANNEPERVEEN

Kerkgebouw	Dorpsstraat 7, Nijveen tel. 06 11956760
Website / voorzitter	www.gereformeerdekerknijveen.nl; voorzitter@gereformeerdekerknijveen.nl
Predikanten	ds. J. Prosman (40%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603, dominee@gereformeerdekerknijveen.nl ds. R. Kok en ds. M. W. van Hal (deeltijd 20%) e-mail: kokhal@xs4all.nl / 0522-491221
Contactpersoon diensten	mevr. J. van Gijssel-, tel. 06-15400837, preekvoorziening@gereformeerdekerknijveen.nl.
Contactpersoon pastoraat	mevr. S. Zuidema, Het Nijveen 20, tel. 491512/ 06-10778946, pastoraat@gereformeerdekerknijveen.nl
Scriba	mevr. A. Lalkens, De Ryge 85, tel. 0522-475075 / 06-12529230 email: scribaat@gereformeerdekerknijveen.nl
Kerkelijk bureau	mevr. E. Oudshoorn-Dekker, Bramenweg 1, tel. 490594 email: ledenadministratie@gereformeerdekerknijveen.nl
C.v.K.	voorzitter: kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijveen.nl dhr. J. Knol, Veneweg 7, tel. 281328, penningmeester@gereformeerdekerknijveen.nl mevr. J. van der Linde, Roekebossheweg 5, tel. 491492 (secretariaat)
Bankrekening kerk en V.V.B.	NL02RABO0341837040
Bankrekening diaconie en ZWO	NL94RABO0341813753 Diaconie Geref. Kerk
Bloemenpot/evangelisatiewerk	NL46RABO03418110932 / NL56RABO0341825980
Verjaardagsfonds	NL96RABO0341814202
Auto-ophaaldienst	dhr. N. Hoekman, tel 06-15341315
Collectemunten verkrijgbaar bij	dhr. J. Keizer, Raadhuislaan 20, tel. 491538 of 06-40284135
Koster	mevr. H. Hoekman, NBB 28, tel. 492095/ 06-11956760, koster@gereformeerdekerknijveen.nl
Bezorging kerkblad	dhr. G. Kroes, Klosseweg 8, Wanneperveen tel. 491425/ 06-20538997
Jeugd contact team	email: jeugdct@outlook.com (Esther Kroes, Inge westenbrink, Judith Faber, Dinet Kreeft)

HERVORMDE GEMEENTE KOLDERVEEN/DINXTERVEEN

Kerkgebouw	Kolderveen 47, tel. 491727
Website en e-mailadres	www.hgkd.nl / info@hgkd.nl
Predikant	ds. J. Prosman (deeltijd 60%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603
Scriba	postadres: Kolderveen 47, email: scriba@hgkd.nl
Orgelfonds	NL04RABO03418292496 t.n.v. Orgelfonds
Ledenadministratie	mevr. M. Bakker, Bramenweg 2, tel. 06-22329526, ledenadministratie@hgkd.nl
Penningmeester CvK	dhr. T. Boerkamp, Schuurmansweg 21, penningmeestercvk@hgkd.nl
Bankreknr	NL77RABO0341811149. Actie Kerkbalans: NL33RABO0373708548
Diaconie	NL91RABO0367101416
Kerkhof	dhr. K.J. Bakker, Tussenboersweg 1, tel. 491305
Zending	NL91RABO0367101416 o.v.v. Zending
Telefoonnummer jeugdgebouw	491707
Auto-ophaaldienst	fam. Gerrits, Veneweg 49 tel: 06-50868289
Koster	fam. P. Oppewal, Kolderveen 45, tel. 06-48652620
Collectemunten verkrijgbaar bij	dhr. G. Huisman, De Wilgen 20, tel. 06-20171533, jghuisma@home.nl
Rek.nr. collectemunten	NL77RABO0341860425
Bezorging kerkblad	mevr. R. Brinkman, Merelstraat 4, tel. 491454

HERVORMDE GEMEENTE NIJEVEEN

Kerkgebouw	Dorpsstraat 58, Postadres: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijveen
Website	www.hervormdegemeentenijveen.nl
Predikanten	ds. R. Kok en ds. M.W. van Hal, Burg. Haitsmalaan 8, tel. 491221 email: kokhal@xs4all.nl of mwvanhal@xs4all.nl
Scriba	mevr. G.C. Veeloo, Gruttostraat 10, tel: 0624988327, scribahervormdnijveen@gmail.com
Adm. Kerkrentmeesters	dhr. M. Logchies, De Veurdele 31, tel. 0650598522, mark@kabootje.nl
Bankrekening kerk	NL33RABO0373742207 t.n.v. Herv. Gem. Nijveen
Ledenadministratie	dhr. E. Vos, Het Nijveen 56, tel. 707807, ledenadministratie@hervormdegemeentenijveen.nl
Kerkhofbeheer	mevr. W. de Jonge, tel. 492093, email: kerkhofbeheer@hervormdegemeentenijveen.nl
Adm. Diaken	dhr. J. Slijkhuis, Weidelint 42, tel. 0626014913
Bankrekening Diaconie	NL96RABO0371802334
Koster	fam. T. Bos, Dorpsstraat 56, tel. 475783
Collectemunten verkrijgbaar bij	dhr. M. Logchies, De Veurdele 31, tel 06-50598522
Auto-ophaaldienst	mevr. M. Buitenhuis, Scheerweide 16, tel. 06-12865433
Bezorging kerkblad	mevr. N. van 't Hoog, Rembrandtstraat 1, tel. 492328 dhr. F. Zweistra, Het Nijveen 17, tel. 492309

Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór woensdag 5 april - 12.00 uur

Inleveradressen: Ritza Kroeze, Scheerweide 39, of mailen naar: kopijkerkendrieluik@hotmail.com (voorkeur)

Contactpersoon redactie: Han Karsten, tel 06-15646457



Het grote misverstand van ons geloof....

'Ik heb het altijd geloofd, maar ergens wist ik wel dat het niet klopte'. Zo vertelde mij iemand over de twijfels die ze had gekregen over haar geloof. 'Maar ik wil niet alles zo maar overboord gooien'. Het is een reactie die ik vaak hoor. We zijn meer en meer gaan twijfelen. En nuchter gesproken: de bijbelse verhalen zijn te mooi om waar te zijn om ze letterlijk historisch zo te zien. Maar wat dan? Zijn ze niet waar? Nee, zo eenvoudig is het niet.

Het misverstand is dat wij de bijbel zijn gaan lezen als een geschiedenisboek. Dat alles zo letterlijk is gebeurd. Zo is het nooit bedoeld. De bijbel is een geloofsboek, het gaat om onze binnenkant. Wat er wel of niet in het vroege verleden is gebeurd, dat weten we niet precies. In die zin biedt de bijbel ons geen letterlijk houvast. Als je dat wel wilt, dan heb je heel wat werk om alle tegenstrijdigheden en onnatuurlijkheden en wreedheden recht te zetten. Ik zou er niet meer aan beginnen!

Maar wat is dan een geloofsboek? Een geloofsboek is een getuigenis van mensen die in hun leven God hebben leren verstaan. En die dat aan ons willen doorgeven. Daarvoor heb je verhalen nodig. Verhalen van gebeurtenissen die daadwerkelijk gebeurd zijn. Maar, zo mag je rustig zeggen, niet letterlijk zoals ze beschreven staan. Dat heeft ook te maken met de tijd waarin de verhalen zijn geschreven. De aarde was plat zo dachten de mensen. De hemel, die was achter de sterren, kijk maar het licht schijnt door de hemelkoepel. En natuurverschijnselen komen door God. Ziektes en tegenslag trouwens ook.

Nu, we weten dat dat anders is. Dat betekent ook dat de bijbel lezen meer van ons vraagt dan het 'eenvoudig voor waar aannemen'. Het gaat er om, om te leren ontdekken wat de verhalen over ons leven vertellen. En in het bijzonder over ons innerlijk leven, zeg maar: je ziel. En wie God dan is. Wat we kunnen verstaan of ontdekken van God-in-ons-leven.

Voor veel mensen is dat woordje 'God' al een struikelblok geworden omdat we zo opgegroeid zijn met het idee van een meneer die ergens 'daarboven in de hemel zit'.

Ja, als je de beelden en ideeën losser laat, dan wordt het alles minder vanzelfsprekend. Maar misschien is dat ook wel de bedoeling.

Alles dan maar overboord gooien? Ik zou het niet doen. De geloofsverhalen in de bijbel en in de christelijke traditie zijn een schatkamer voor je ziel. Ze dagen ons uit om voorbij aan de vanzelfsprekendheid van ons kleine leven steeds weer stil te staan bij het wonder van ons leven. En wat is dat wonder? God mag het weten. Voor mij begint dat met dat ik er ben, dat ik leef en dat ik ook nog eens dood ga! En verder dat ik altijd in gesprek ben met mijzelf: ik ben niet één, ik ben in gesprek met mijn ziel. Al weet ik niet wat dat precies is. En ik ben in gesprek met God, een nog grotere Onbekende dan mijn ziel die mij bepaalt bij dat het leven een geheimenis is. En dan heb je nog die wonderlijke man Jezus. Die mij steeds weer pootje haakt in zijn woorden en daden. En die mij op het spoor heeft gezet dat ons leven een zoektocht is van dwalen en vinden, van verlangen naar vrede, naar goedheid, naar mensen om samen mee te zijn. En voorbij de dood nog zien dat het leven groter is dan ik alleen.

Ds. René Kok

HET KERSPEL:

Maandsluiting:

Heilig Avondmaal

Vrijdag 31 maart

o.l.v. Ds. J. Prosman

organist: dhr. J. Lopers

AGENDA

- GK 12-03 Zangdienst
GK 19-03 E-meeting
07-04 Goede vrijdag – The Passion Nijeveen

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER

13-03	Dhr. G. Lutke, Burg. Haitsmalaan 24	88 jaar
13-03	Mevr. H. Poppema – Tissingh, Burg. van Veenlaan 6	90 jaar
14-03	Mevr. A. Nijmeijer-Buitenhuis, Burgemeester Weimalaan 16	95 jaar
14-03	Dhr. R. v.d. Linde Kolderveen 44	80 jaar
19-03	Mevr. H. Wobben – Veneboer, Ds. van Halsemastraat 11	83 jaar
20-03	Dhr. A. Doosje, Veneweg 19	80 jaar
21-03	Mevr. R. Oort – Holterman, Rembrandtstraat 33	88 jaar
25-03	Dhr. H.M. de Vries, Scheerweide 22	81 jaar
25-03	Mevr. G. Kwint – Kruithof Ds. van Halsemastraat 12 -15	85 jaar
25-03	Dhr. H. M. de Vries Scheerweide 22	81 jaar
26-03	Dhr. A.Spijkerman, Scheerweide 18	83 jaar
29-03	Dhr. A.Wolters, Ds. van Halsemastraat 2	88 jaar
30-03	Mevr. H.Kroes-Agtersmit , KBB 57	88 jaar
01-04	Mevr. A.Wolters-van den Akker, Ds. van Halsemastraat 2	87 jaar
07-04	Mevr. K. v.d. Linde – Krikke,Griftestuk 44	85 jaar
09-04	Dhr. G. Schutte, Gedeputeerde Dekkerweg 4	95 jaar
12-04	Dhr. W. Pieffers, Veneweg 244	82 jaar
13-04	Mevr. T. Brugging-Houwer, Adriaen van Ostadestraat 108 Meppel	89 jaar
14-04	Mevr. T.Hoekman-Fluit, Bramenweg 19	80 jaar
15-04	Dhr. H.Smit, Burg. Weimalaan 3	84 jaar



DANK

'Het is goed zo'

Via deze weg willen wij iedereen onze oprechte dank betuigen voor de hartverwarmende blijken van medeleven die wij ontvingen na het overlijden van onze moeder, Klaasje Santing-Hoeve.

Ma heeft het ontzettend fijn gevonden, alle bezoeken, kaartjes en bemoedigende woorden tijdens de moeilijke periode voor haar overlijden.

Wij, als haar kinderen, hebben dit zeer gewaardeerd en zullen dit niet gauw vergeten.

Adrie en Alie Pouwels-Santing
Henk en Bea Santing
Wim en Henriette Santing

Bedankt voor de felicitaties, de mooie bloemen, kaarten en andere attenties die we mochten ontvangen met ons 60 jarig jubileum.

Hartelijke groeten,
Willi en Miny Hopman

KOPIJ KERKBLAD

Kopij voor het kerkblad kan via de mail ingeleverd worden, waarbij de deadline duidelijk vermeld staat op de tweede pagina (het binnenblad van de voorkant). Een groot deel van de kopij wordt netjes op tijd ingezonden. Het gebeurt echter ook met zeer veel regelmaat dat een aantal stukken na de

deadline van **woensdag 12 uur** worden aangeleverd.

De redactie is gemiddeld 6 tot 8 uur bezig met het knippen, plakken en controleren van het Drieluik, voordat het naar de drukker gaat. Hier zit voor de redactie ook een deadline aan. Daarom het vriendelijke maar zeer dringende verzoek om de kopij voor het kerkblad vóór de deadline van woensdag 12 uur aan te leveren. Gebeurt dit te laat, dan zullen de aangeleverde stukken helaas niet geplaatst kunnen worden.

Als geheugensteuntje hierbij de inleverdata voor de komende kerkbladen; 5 april, 3 mei en 7 juni.

GEMEENTE GROEI GROEP: *leef je geloof!*

Donderdagmorgen 9 maart 10.00 uur komen we weer bij elkaar bij Hennie Maat, burgemeester Van Veenlaan 5C. Er is een lift aanwezig. Iedereen kan dus meedoen.

De vorige keer hebben we n.a.v. ons GGG-boekje met elkaar gesproken over Jakobus 1: 1-8. De onderwerpen waren: wat wijsheid is, geloofsvertrouwen en wat twijfel met je kan doen.

Deze keer gaan we aan de praat over Jakobus 1: 12-18. Jezus' broer schrijft daar dat God weliswaar beproeft en je ook verandert, maar dat niet verleidt (wat is dat?). En er zijn wel verleidingen genoeg in het leven...

Laat u verleiden om eens mee te doen! Iedereen is van harte welkom. Voor informatie kunt u terecht bij een van de groepsleden of bij Lourens Schipper (06-51031603) of ds. Johan Prosman (06-12711603).

ZANGDIENST

12 Maart is er weer een zangdienst in de geref. kerk. Deze keer m.m.v. het interkerkelijk koor New Way uit Hoogeveen. Dit koor is al 45 jaar een begrip in Hoogeveen en bestaat uit 30 leden, waarvan enkele uit Nijeveen. New Way zal tijdens deze dienst enkele liederen ten gehore brengen en er is natuurlijk veel samenzang. Dirigent van New Way is Eddy van Braam, muzikale begeleiding is van Martijn, Thomas en Joanne. Het belooft dus een mooie dienst te worden. Aanvang 19.00 uur, entree is gratis. Wel is er een schaalcollecte bij de uitgang voor de onkosten.

De zangdienstcommissie

E-MEETING 19 maart: In de kring

Eenzaam zijn onder ouderen, we horen het veel. Maar ook zeker bij jongeren blijkt dat eenzaamheid een groot probleem is. Wanneer **ben** je eenzaam, of alleen. Wanneer **voel** je je eenzaam? Maar ook kan het zijn dat je tussen veel mensen bent en toch eenzaam bent.

Via social media kun je met veel mensen tegelijk "contact" hebben en toch.... In de bijbel lezen we over velen die eenzaam waren, en bij de hand genomen werden om niet alleen te hoeven zijn.

Samen gaan we in gesprek en hebben wij onderstaande vragen op een rij gezet. Ook voor de vele mensen die thuis meestal meekijken kun je het hebben over deze vragen, of stuur een berichtje via de app op nummer: **06 47240342**, of via de **mail** : jennetvandijk@ziggo.nl Dit kan ook voor de E meeting op 19 maart.

- * Kent God iedereen?
- * Wat maakt jou gelukkig?
- * Hoe maak jij de wereld mooier?
- * Waar denk je vaak aan voor het slapen?
- * Wanneer kun je iemand vertrouwen?

- * Kun je samen eenzaam zijn?
- * Wie mag jou troosten?
- * Wie kent jou het best?
- * Waar hoor jij bij?
- * Wat helpt je als je verdrietig bent?

Wij zouden het mooi vinden om mensen samen te brengen om eenzaamheid tegen te gaan. Daarom hebben wij bedacht dat jij op een briefje kunt schrijven wat je graag eens zou willen met iemand anders. Dit kan zijn, wandelen, fietsen, eten maken en samen eten, koffie drinken.....of wat je zelf graag zou willen. Of dat je je aanmeld om samen met iemand te gaan wandelen, fietsen, eten maken, koffie drinken..... of wat je zelf bedenkt. Schrijf je naam en nummer op het briefje en doe dit in de collectezak.

Na de E-meeting mag je ook een berichtje op het nummer hierboven sturen, of een mailtje.

Wij zorgen dat er zorgvuldig mee om gegaan wordt en hopen dat er veel gebruik van gemaakt gaat worden om mensen samen te brengen. Want God heeft zelf gezegd, het is niet goed dat de mens alleen is!

De gemeenteband is er om met ons te zingen. Voor de kinderen is er kinderkerk, na de E-meeting is er koffie, thee ranja...

Van harte welkom!

Nog een adres waar je wel misschien wat mee kan: Meppelvoorelkaar.nl/eenzaamheid
Of: Nijeveenvoorelkaar.nl/eenzaamheid



GESPREKSGROEP 'KOFFIE MET....'

Komt op dinsdag 21 maart 10.00u weer bij elkaar o.l.v. ds. Prosman. Ook deze keer weer Bij Nel van 't Hoog, Rembrandstraat 1 en dus niet in de kerk. De huiselijke sfeer is de vorige keer heel goed bevallen.

We hebben de vorige keer naar aanleiding van onze dialecten een mooi gesprek gehad over de Babylonische spraakverwarring (Genesis 11) en de diversiteit aan talen en culturen die er is over de hele wereld. We bedachten onder anderen dat die spraakverwarring bij de Babylonische torenbouw niet alleen maar was om de menselijke hoogmoed in te perken of te bestraffen, zoals het wel wordt uitgelegd.

Dat is immers een wat eenzijdige uitleg. En Jezus heeft ons geleerd dat we de 'wet en de profeten' altijd moeten lezen door de bril van het Grote Gebod van de liefde. Dus al zoekend kwamen we ook bij de volgende, liefdevollere uitleg: dat dit verhaal vertelt dat de mensen verplicht diverser moesten worden, zodat we een dieper besef zouden krijgen van hoe God is. Zodat we God beter zouden kunnen leren kennen. God heeft immers de hele wereld geschapen en niet maar één plekje. Door die 'spraakverwarring' en de verspreiding over de hele aarde bleef het zoekplaatje naar God open. Door die spraakverwarring hebben wij het verhaal ontvangen van Abram die ook op reis ging en zo God beter leerde kennen en vertrouwen. Hoe God is, is niet in één taal of cultuur uit te drukken.

Ook niet door alle talen en culturen natuurlijk, maar door die hele brede waaier aan talen, landschappen en culturen op ons in te laten werken, krijgen we hopelijk wel een beter begrip van Gods grootheid. Nieuwsgierig waar we het de volgende keer over gaan hebben? Of weet u nog nieuwe deelnemers? Van harte welkom!

THE PASSION



Verhaal | Zang | Processie

Op Goede Vrijdag 7 april 2023 wordt The Passion Nijeveen uitgevoerd. Het eeuwenoude lijdensverhaal van Jezus wordt in een hedendaags jasje gestoken. Een bijzondere belevenis die zich afspeelt op een aantal locaties in Nijeveen. De repetities zijn in volle gang en er wordt door velen keihard gewerkt om dit prachtige evenement tot een succes te maken.

We stellen alvast de cast en meewerkende muziekgroepen en -koren aan je voor.

Cast

- Jezus – Dirk Kroes
- Petrus – Han Olof Gerrits
- Judas – Willem Meijer
- Maria (moeder) – Ritza Kroeze
- Maria Magdalena – Barbera Kroes
- Verteller – Jannette Klok
- Digitale verteller – Jan Meer
- En vele anderen

Muziek

- Popkoor Afslag Nijeveen
- Muziekvereniging Euphonia
- De Welnootjes
- Gemeenteband Nijeveen
- Projectkoor Nijeveen/Kolderveen
- René, Thomas en Joanne Kolsters
- Regie: Ruth Pos en Johan Rodenhuis

Script & Regie

- Fenneke Knol
- Fenneke Wiepkema
- Petra Karsten
- Han Karsten

Het wordt een verrassend, inspirerend en indrukwekkend geheel dat je zeker niet wilt missen. Je ben van harte welkom!

The Passion Nijeveen

- Goede Vrijdag 7 april 2023
- Aanvang: 19.30 uur
- Locatie: buiten [Dorpsstraat 7]
- Entree: GRATIS
- Bijzonderheden: beperkt aantal zitplaatsen

The Passion Nijeveen heeft een eigen Facebook-pagina en Insta-account. Hier zie je regelmatig foto's van de repetities voorbijkomen. Leuk om te volgen!

Financieel bijdragen

Draag je deze lokale productie een warm hart toe, dan kun je dit financieel ondersteunen door een bijdrage te storten op: NL51 RABO 0371835445 ten name van SOW-kerken Nijeveen onder vermelding van 'Bijdrage Passion', of u maakt gebruik van onderstaande QR code.
Hartelijk dank!



PAASMORGEN

Het Lemster mannenkoor zingt op Paasmorgen 9 april in Nijeveen

Ja, u leest het goed, in de kerkdienst op eerste paasdag komt het Lemster mannenkoor (zo'n 100 man sterk) zingen in de morgendienst.

Dirigent Feike van Tuinen en organist Dirk Norbruis zullen u meenemen in het brede repertoire van dit koor dat is opgericht in 1965, en haar leden uit de verre omtrek van Friesland en Noordoostpolder trekt. Het is een christelijk oecumenisch koor dat veel optredens en concertreizen verzorgt in binnen en buitenland.

Ook wordt er (internationale) volksmuziek gezongen, uiteraard ook van de Friesche cultuur.

Bij speciale gelegenheden treden zij op in de traditionele Lemster dracht uit 1860.

Een dienst dus om niet te missen, wij mogen samen met het koor zingen van zijn opstanding.

Wat een geweldig vooruitzicht, welkom in de gereformeerde kerk, aanvang 10.00 uur.

GEZAMENLIJKE MAALTIJD

Vrijdagavond 14 april is er weer een gezamenlijke maaltijd in de Gereformeerde kerk.

U wordt daarvoor, jong en oud, weer van harte uitgenodigd, om hier aan deel te nemen.

Geen thema! Dus een extra verrassing wat er gekookt wordt door de kookgroep.

We hopen weer op veel opgave.

Neem ook eens een vriend/vriendin of buurvrouw/buurman mee. Of iemand waar van je weet dat hij of zij eenzaam is. Kijk eens om je heen. Vraag om mee te gaan eten. Dat hebben wij als mensen zo nodig. Een duwtje in de rug. Wat is er niet heerlijker om samen met elkaar te eten. Het samen verbonden zijn.

Vanaf 18.30 uur staat er een drankje voor u klaar, waarna we om 19.00 uur beginnen met het eten.

De maaltijd kost € 8,- per persoon en voor kinderen € 4,- per kind. Het 3e en daaropvolgend kind, van hetzelfde gezin, is gratis.

Opgave kan t/m dinsdag 11 april d.m.v. het formulier dat in de kerken wordt verspreid,

en te deponeren in de daarvoor bestemde bus. Of bellen t/m dinsdag 11 april voor – uiterlijk 17.00 uur – naar Hillie Hoekman tel: 0522 492095 / 0611956760 Mailen kan natuurlijk ook. cornelishillie@ziggo.nl
Nogmaals van harte welkom jong en oud!!
Met vriendelijke groet,
Namens de kookgroep,
Hillie Hoekman

JONGERENGROEP NIJEVEEN

Laatst hadden we een heel interessant gesprek over de hemel. We bedachten dat de hemel gewoon bestaat, maar dat het niet zozeer een ‘plaats’ is zoals we hier hebben, maar meer een sfeer. De sfeer van de liefde, de barmhartigheid, geborgenheid, enz. De sfeer van het goede, kortom. En iedereen kan de uitstraling van de hemel dus voelen! Daar hoef je niet eens gelovig voor te zijn. En eigenlijk wil iedereen ook bij die kant van het leven horen (en juist niet bij die negatieve kant van haat, angst, enz.). Dat gaf een heleboel te denken en te praten...
Heb jij een onderwerp waar je wel eens over zou willen doorpraten? Kom dan ook eens kijken. We komen ongeveer eens per twee weken bij elkaar. Wil je weten waar (steeds bij iemand thuis) en wanneer we bij elkaar komen? Wil je ook meedoen? Kijk dan in je app of op facebook, of bel of app Ruth Oosterhuis (06-21484681), Thomas Kolsters (06-43754371) of ds. Johan Prosman (06-12711603). We starten steeds om ongeveer 18.00u met samen eten. En we zijn rond 20.00 weer klaar. Dan heb je dus nog bijna een hele avond voor andere dingen.

NIJEVEEN GEEFT WARMTE!

Nijeveen geeft warmte! Bedankt alle gevers
Eind vorig jaar heeft de gezamenlijke diaconie Nijeveen e.o. een oproep gedaan om niemand in de kou te laten zitten. Daar is volop gehoor aan gegeven.
Allen die deze energiecompensatie hebben omgezet in een beetje hulp voor

naastenliefde. Heel hartelijk dank voor deze mooie bijdrage.

We zijn blij en dankbaar dat we de eerste hulp binnen onze gemeente hebben kunnen bieden.

Bent u/ ben jij inwoner van Nijeveen/ Wanneperveen en kunt u/kun jij door de energiecrisis de eindjes niet meer aan elkaar knopen? Juist dan zijn wij er om te helpen! Schroom niet, neem dan contact op met de emeritus predikant Jan Stap 06-45751180, zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing. De aanvraag zal vertrouwelijk worden behandeld.

U kunt nog steeds een bijdrage schenken op de rekening van SOW kerken Nijeveen/ Wanneperveen .: NL51RABO0371835445 o.v.v. bijdrage energie.

De gezamenlijke diaconie

KERKCAFE

De Ontmoeting met museumbezoek:
Als de dood.....

De dood heeft vele gezichten en we krijgen er allemaal mee te maken. Is het bespreekbaar? Hoe doe je dat? In museum Belvédère in Oranjewoud is nu een bijzondere expositie over de dood. Het is een tentoonstelling van soms speelse, soms ontroerende, soms confronterende beelden rondom de dood.

We willen samen een bezoek brengen aan het museum en daar gaan kijken. Je kunt kiezen om alleen te kijken als je dat liever doet. Of samen omdat je met meerdere mensen ook verschillende invalshoeken hebt. Daarna met een genoeglijk kopje koffie in gesprek met elkaar. Wat sprak je aan? Wat niet? De dood brengt genoeg gesprekstof mee.

Let op: de entree is € 14,00.

Museumjaarkaart is gratis. Minimum aantal deelnemers: 8. De datum zetten we vast in

overleg. Mogelijk een zaterdag of zondagmiddag.

Wie belangstelling heeft kan zich opgeven bij Ds. René Kok

EVANGALISATIECOMMISSIE

Als evangelisatiecommissie verspreiden wij al jaren de Elisabethbode in Nijeveen e.o. onder onze abonnees. ook gaat er één naar Het kerspel, en De Perelaar en bij de huisartsen in Nijeveen. Ook in de drie kerken liggen er een paar om in te zien of mee te nemen.

Wij kunnen nog wel wat meer lezers/abonnees gebruiken om het verspreiden tegen een gereduceerde prijs voort te zetten. De abonnementsprijs voor het jaar 2023 is € 30.00.

Heeft u belangstelling en wilt u een paar proefnummers ontvangen, of weet u iemand, geef het door aan dhr. B. Hoorn Veneweg 34 tel. 281474 of aan één van de bezorgers:

Mevr. Hoekman N.B.B. 28, Mevr. Kroes K.B.B. 43, Mevr. Oppenhuis A. Keijzerlaan 32, Mevr. Spijkerman Scheerweide 18, Dhr. Voerman Gorthoek 8, Dhr. G. Huisman De Wilgen 20, Mevr. J. Westendorp Binnenveen 36.

Het abonnementsgeld wordt geïnd per kwitantie en komt met een volgende Elisabethbode in de bus met het verzoek het abonnementsgeld over te maken op bankrekeningnr. NL56RABO03418.25.980 t.n.v. gez. Evangelisatiecommissie te Nijeveen.

Namens de commissie en bezorgers veel lees plezier toegewenst,
Bertus Hoorn

EEN PROGRAMMA VOOR MANNEN EEN ECHTE VENT

We gaan een mooie avond tegemoet met de mannen. Een programma voor, ja hoe kan het anders: voor echte mannen. Aan de hand van David, een koning van Israël, met heel veel kanten gaan we kijken: wat is een echte vent.

Het programma is buiten, ook als het slecht weer is. We drinken er een biertje bij, natuurlijk wel een speciale selectie. En we eten er wat ongezond voedsel bij, wat we zelf bereiden. En natuurlijk met een stevige persoonlijke inhoud. Ik heb een aantal mensen in mijn adressenboek die persoonlijk mail ontvangen, maar als je die niet hebt ontvangen kun je bij mij informeren. De datum stellen we vast met de datumprikker. Info: Ds. René Kok

EEN JAAR OORLOG

Het is overal in het nieuws geweest: de oorlog in Oekraïne duurt al weer een jaar. De gasten die we in Nijeveen opvangen hebben bij ons een goed onderkomen. Tegelijkertijd als ik er ben denk ik wel eens 'Je zit er maar, je leven staat eigenlijk stil.' We zijn allemaal meer gehecht aan de plek waar we wonen dat we beseffen. Als je ontheemd bent, weg van je familie, weg van je huis, alles achtergelaten, wat betekent dat dan? We kunnen het ons niet echt voorstellen. Maar het geeft onzekerheid, spanning, leegheid. Hoe lang duurt het nog? Kun je nog terug naar je huis? Hoe is het met al die mensen die je kent? Niet alleen je familie, maar ook al die mensen: van de buurvrouw tot de bakker. Het leven is totaal ontwricht.

Met de stuurgroep verdelen we de taken. Er is steeds wel weer wat. Lekkage, geregeld met documenten, fietsen die stuk gaan, geregeld voor de kinderen op school. Dat alles loopt gelukkig wel. De kinderen hebben kennis gemaakt met badminton, er wordt gewerkt, vrijwilligerswerk gedaan. en langzaam maar zeker kunnen we met elkaar steeds meer Nederlands praten omdat meester Henk twee keer in de week les geeft. Steeds ook komen er weer berichten van mensen uit ons dorp: 'We hebben nog.... is dat wat voor de Oekraïners?' Dat voelt goed. Het is de tegenstem tegen het goddeloos geweld. Een teken van hoop en verbondenheid dat eens de vrede komen zal.

Vrijwilligerswerk voor de kerk

Fenneke Wiepkema: We moeten het samen doen

Veelzijdig, verbinder, nuchter. Dat zijn drie woorden die passen bij Fenneke Wiepkema. Een bescheiden vrouw die niet graag op de voorgrond staat. De stille kracht met een goede kritische noot. Fenneke heeft al heel wat jaren vrijwilligers geïnterviewd voor het kerkblad Drieluik. Deze keer wordt zij geïnterviewd.

Fenneke is geboren in de polder van Uithuizermeeden, waar haar ouders een akkerbouwbedrijf hadden. Het gezin telde vier kinderen, waarvan één op tweejarige leeftijd onverwacht overleed. Die gebeurtenis heeft een grote impact op haar gehad, ook al was ze toen zelf nog maar vier jaar. Het heeft haar gevormd.

Journalistiek

Na de middelbare school heeft ze het Groningse platteland verruild voor de stad Zwolle, waar ze journalistiek ging studeren. Na haar studie ging ze aan de slag als landbouwjournalist en verhuisde ze naar Zutphen. Ze geniet van haar werk. „De landbouw is een prachtige sector om in te werken. Er komt zo ontzettend veel op de boeren af en toch gaan ze vol passie door met hun vak. Dat vind ik geweldig.” Tijdens haar studententijd heeft ze Wouter leren kennen. Toen na jaren van vriendschap de vonk was overgeslagen, is hij achter haar aan gegaan naar Zutphen. Daar is ook hun oudste zoon Ruben geboren.



Na het overlijden van haar vader was er de wens om weer wat dichterbij de familie te gaan wonen. Ze zijn toen neergestreken in Nijeveen, eigenlijk op de bonnefooi. „We kenden het dorp helemaal niet. Maar het is een heel goede keus geweest.” In Nijeveen zijn hun twee andere kinderen geboren: Lucas en Anne.

Omzien naar elkaar

Wat Fenneke van jongs af aan mee heeft gekregen in haar opvoeding is dat je omziet naar elkaar. Ze vindt het dan ook belangrijk om iets voor de maatschappij te kunnen betekenen. Ze is toen ze zich hadden

gesetteld in Nijeveen al snel actief geworden in de gereformeerde kerk. Dat begon met het oppassen op de allerkleinsten, later draaide ze mee met de kindernevendienst. Van daaruit nam ze deel aan de Sjops (wat ze nog steeds geeft) en de emeeting, zit ze in de Herberg-groep en werkt ze al weer wat jaartjes mee aan het kerkblad. En toen er gesproken werd over het organiseren van een Nijeveense variant van The Passion heeft ze niet lang

hoeven nadenken of dit ook niet wat voor haar was. Ook helpt ze mee in de opvang van de drie Oekraïense gezinnen die in het jeugdgebouw in Kolderveen verblijven. Fenneke is een veelzijdige vrouw die tijdens het gesprek steeds weer aangeeft dat het om de verbinding gaat. Je doet het samen, zijn woorden die ze erg belangrijk vindt. Juist de verbondenheid en het zien van elkaars talenten maakt dat je tot dingen komt. Maar ook verantwoordelijkheid nemen hoort daar bij. „Als er bijvoorbeeld geen leiding voor de Sjops kan worden gevonden, stap ik daar in. Niet omdat ik vind dat ik het zo goed kan, maar omdat het moet. Het alternatief is dat

er geen Sjops is. Dat kunnen we toch niet maken naar de jeugd.”

Vol passie praat ze over hetgeen waar ze mee bezig is. Neem bijvoorbeeld de opvang van de Oekraïense gezinnen. „Je doet het met en voor elkaar. Het verrijkt je zelf ook. De band die je opbouwt met deze mensen, de inkijk die je krijgt in andere culturen

„De band die je opbouwt met mensen, de inkijk die je krijgt in andere culturen verrijkt en inspireert jezelf ook.”

verrijkt en inspireert jezelf ook. Het is immers niet vanzelfsprekend om in een welvarend en veilig land als Nederland te mogen leven.”

The Passion

Naast alle werkgroepjes waar Fenneke in zit is ze momenteel druk met The Passion Nijeveen. Vol enthousiasme vertelt ze hoe het tot stand is gekomen. Een grote groep vrijwilligers maakt het mogelijk om dit op te zetten. „Het is geweldig om te zien hoe mensen die elkaar eerder helemaal niet goed kenden, nu heel intens samenwerken aan de uitwerking van zo’n bijzonder verhaal.”



Fenneke met haar gezin tijdens vakantie in Zweden.

Fenneke zit in de groep

die zich bezighoudt met de opnames en de uitvoering. Naast dat het erg tijdrovend is, kan ze er alleen maar vol lof over praten. Het verbreedert, geeft ze aan. „Het is prachtig dat zoveel mensen er aan deel willen nemen. Het is echt iets van het dorp, voor het dorp.” Ze hoopt ook op een grote opkomst 7 april. „Wij als regiegroep hebben de eerste beelden natuurlijk al gezien.... Kippenvet.”

De toekomst van de drie kerken zoals deze nu is, is zorgelijk, vindt ze. De kerk in de huidige vorm zal in haar ogen lastig zijn om te behouden.

Het samengaan van de drie kerken is een belangrijke voorwaarde om voldoende

draagkracht te behouden richting de toekomst.

Dat betekent

ook dat we moeten investeren in de jeugd.

„We hebben nog maar zo weinig jongeren, laten we die vasthouden, betrokken houden.”

Ze vindt het moeilijk om in woorden uit te leggen wat het geloof voor haar betekent. Ze is meer een doener hierin. Ze ziet het geloof vooral terug in mensen: mensen die op haar pad komen om haar te helpen of die zij juist kan helpen. Houvast is ook een woord dat naar boven komt. Het overlijden van haar broertje heeft een grote rol gespeeld in haar geloofsbeleving. „Ik ben er van overtuigd dat we elkaar ooit weer zullen zien. Hoe of in welke vorm dat zal zijn, dat weet ik niet.”

Tweede Wereldoorlog

De toekomst ziet Fenneke vooralsnog in Nijeveen. „Misschien dat ik het straks wat rustiger aan wil doen qua vrijwilligerswerk, zodat ik weer wat meer tijd heb voor mijn gezin en mijn andere hobby’s.” Lezen doet ze graag, maar daar komt ze nu te weinig aan toe, vindt ze zelf. Geschiedenis en dan met

name de Tweede Wereldoorlog vindt zij en ook haar gezin erg interessant. „Tijdens onze vakanties proberen we waar mogelijk iets te vinden wat met de oorlog te maken heeft. En vaak lukt dat ook. Soms zelfs zonder dat we het hadden gepland. Dat zijn bijzondere verrassingen.”

JK



BLOEMENGROET

De bloemen zijn als groet van ons allen
gegaan naar:
Fam. Hopman

BIJ DE KERKDIENTEN

De komende periode hebben de Herv. Kerk Nijeveen en de Geref. kerk nog 3 gezamenlijke diensten.
Zondag 12 maart is er om 19.00 uur een zangdienst in de Geref. Kerk.
Zondag 19 maart hebben wij als drie kerken weer een gezamenlijke E-meeting. De ons wel bekende Gemeenteband begeleidt de samenzang en zingen als band ook een aantal liederen. Er is een 2e dienst in de HGKD.
Zondag 2 april is onze voorgangster Mevr. Liesbeth Winters-Jonas; er is tijdens de dienst ook Kindernevendienst. Wij hopen op een goede opkomst.
Witte Donderdag 6 april is er een gezamenlijke dienst in de HKN. In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal, tijdens deze viering zitten wij aan tafel.
Goede Vrijdag 7 april The Passion.
Zondag 9 april 1e Paasdag is ds. Jan Stap onze voorganger.

*Op weg naar Pasen met elkaar,
veertig dagen lang.
Mooie tijd van soberheid,
minder druk en drang.
Op weg naar Pasen met elkaar,
in alle wereldlanden.
Tijd voor God én voor elkaar,
met hoofd en hart en handen!*

*Samen onderweg naar Pasen
zoeken we geluk;*

*willen we aandachtig wezen
en wat minder druk.
Ben je onderweg naar Pasen,
spits dan maar je oren,
want je kunt in deze tijd
de stem van Jezus horen.
Alle dingen die hij deed
staan
in het Boek geschreven
Alles wat Hij deed én zei
Én weggaf in zijn leven!
Als je heel aandachtig bent,
hoor je zacht zijn stem.
Veertig dagen heel aandachtig
luisteren. naar Hem.*

Namens de dienstencommissie
Jenny van Gijssel-Wever

MEELEVEN

De term "meeleven" is een mooie omschrijving voor wat heet "onderling pastoraat". Maar pastoraat wordt veelal gekoppeld aan kerkenraad, ouderling en predikant. Maar je kan ook zeggen; die zijn vooral de aangewezen figuren voor 'bijzonder pastoraat': mensen die in bijzondere omstandigheden verkeren en daarin gerichte ondersteuning nodig hebben! Van onzegbare waarde is echter het meeleven met elkaar; dat is het cement in de opbouw van een gemeente! En dat meeleven gebeurt door uzelf! Ook u/jij bent een steen in de opbouw van.....Wijs niet naar de ander, wijs naar jezelf.

Elkaar steunen

Elkaar steunen en bemoedigen in moeilijke tijden is één van de grondbeginselen van gemeente zijn.

Een taak voor alle gemeenteleden. Een kaartje met of zonder een bemoedigend woord is niet zo moeilijk.

Geboren

Door omstandigheden is het niet vermeld in de vorige drieluik. Op 27 november is William geboren, zoontje van Robert en Anneloes Oort, KBB 62, broertje van Fabiënne en Esmay. We willen hen namens de gemeente van harte feliciteren en dat het mag opgroeien als kind van God.

Op dit moment (zoals ik het weet) liggen er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. We wensen allen die nog ziek zijn of die een behandeling of een operatie moeten ondergaan, Gods zegenende nabijheid toe en kracht om te herstellen.

Ook zijn er enkele gemeenteleden die elders vertoeven:

Mevr. J.Kroes-Mondria, Oyershoeve 1 afd. Tjalk 3, 8331 XR Steenwijk (voorheen Weidelint).

Dhr. W. Smit, hetIrenehuis, k 306, PrinsesIrenelaan 4, 7941 ES Meppel.

Dhr. G.Pors, de Meentehof 6-8, 8332 AZ Steenwijk.

Mevr. J.Kroes-Mondria, de Lindenhurst, Reggersweg 27^e, 7943 KC Meppel (voorheen Scheerweide)

Met vriendelijke groet,
Sita Zuidema

VAN DE DOMINEE

Ouwe opa! Dat zeggen ze sinds kort tegen me. En ik ben helemaal niet oud! Ik voel me zelfs plotseling een stuk jonger – sinds de geboorte van mijn eerste kleinkind, **Bruno Prosman-Fausti** (ja, hij draagt ook de achternaam van mijn Italiaanse schoondochter) in Rodengo-Saiano, Italië. Ik kan niet zeggen hoe het me geroerd heeft dat Ernst-Jan en Sara een zoon hebben gekregen. Het is, in één woord, overweldigend! En ik was niet te houden en moest er natuurlijk meteen heen. Zaterdag

11 februari werd Bruno geboren en dinsdagavond stond ik op de stoep en mocht ik hem in m'n armen houden. En donderdagavond was ik weer thuis omdat het werk natuurlijk ook doorgaat... Binnenkort maar eens kijken of we er wat langer en met z'n drietjes heen kunnen! Eens kijken ook hoe leuk 'oom' Bram het vindt. Toen het nieuws van de zwangerschap net nieuw was en hij hoorde dat ik opa ging worden, vond hij het helemaal niks. 'Jij mag geen opa worden hoor, want jij mag nog niet naar de hemel' was zijn commentaar. Nog niet zo lang daarvoor was er immers een 'opa' overleden... En dat ben ik dus helemaal met hem eens: laten we de hemel toch nog liever maar even wachten om hier te genieten van de goede en liefdevolle cadeaus die onze hemelse Vader ons zomaar in de schoot werpt.

Wat een ervaring om opa te worden. Ze hadden het me wel verteld, al die andere opa's en oma's. Maar de helft was me niet aangezegd!

ds. Johan Prosman

KERKENRAADSVERGADERING

Dinsdag 14 februari,
We evalueren de gemeentevergadering van 5 februari. We concluderen dat er te veel onder tijdsdruk heeft gestaan. Daardoor hebben gemeenteleden zich onvoldoende kunnen uitspreken.

We bespreken het pastoraat. Besloten wordt dat er een uitleg komt in de volgende Drieluik. Dat moet niet weer zo.

We kijken terug op de erediensten en concluderen dat we met elkaar mooie diensten hebben beleefd.

Er worden mensen gezocht voor de startdienst. Er worden mensen gezocht voor de kerstnachtdienst. In de toekomst gaan we per gemeente een coördinator aanstellen, zodat het niet iedere keer geleur wordt om iemand te vinden voor de bijzondere diensten.

De Stip op de horizon. We constateren dat er nog wat gevoeligheden liggen zo hier en

daar. We blijven op het standpunt staan dat de stip nog steeds op 1 januari 2026 staat, en waar mogelijk eerder. Gezamenlijk overleg met andere diaconieën loopt goed. “Nijeveen geeft warmte” is succesvol qua inkomsten, nog weinig vraag gehad.

De actie VVB is goed verlopen.

We zijn nog op zoek naar een hulpkoster.

Er staan een aantal verandering op het liturgisch centrum op stapel. Van de jeugdouderling horen we dat er gekeken wordt naar de mogelijkheid om mee te doen aan “nacht zonder dak” in Staphorst. Er is een 18+ groep. Esther oppert: misschien een keer een e-meeting laten organiseren? Jennet reageert enthousiast, Esther pakt dit met de groep op.

Twee kerkenraadsleden lopen de ledenlijst na om te kijken naar mogelijke kandidaten om de vacatures ouderling en diaken op te vullen.

GEMEENTEVERGADERING

Zondag 5 februari,

Na de opening heet Klaas Neutel de vertegenwoordigers van de Hervormde gemeentes welkom. Fijn dat we op elkaars vergadering aanwezig kunnen zijn.

Het verslag van de vorige vergadering wordt goed gekeurd.

De actie voor de VVB is een succes. Dat kunnen we nu al zeggen terwijl nog niet alles binnen is.

Er is een korte mededelingen over de vorderingen van de gesprekken met de andere kerken om te komen tot fusie. De achterliggende maanden met kerst en de jaarwisseling is er niet zo veel vergaderd, maar er is toch het een en ander gebeurd. Met name door de diaconieën

We praten in groepen over het pastoraat. Voor meer informatie over dit thema: Zie elders in Drieluik het artikel over pastoraat. Er wordt een oproep gedaan om namen aan te dragen voor het ambt van diaken en ouderling.

De voorzitter sluit de vergadering met gebed.

PASTORAAT INVULLING EN INDELING

Op 5 februari hebben we een gemeentevergadering gehouden met als onderwerp: Het pastoraat. Uit de groeps gesprekken zijn een aantal zaken naar voren gekomen die we op de kerkenraadsvergadering van 14 februari hebben besproken.

Uitgangspunt is het beleidsstuk “Pastoraat”, vastgesteld in 2019.

We hebben een samenvatting van dit stuk verstrekt als voorbereiding op de bijeenkomst van 5 februari. Als u het hele stuk graag wilt hebben kunt u dit aanvragen bij de scriba:

scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl

Uit de gesprekken op 5 februari is naar voren gekomen dat er een aantal dingen niet duidelijk zijn. Daarom nog een korte uitleg:

1. Het ambt is niet alleen voor kerkenraadsleden. Iedere kerklid staat “in het ambt”. Als u van dit begrip een uitleg wilt hebben kunnen we u verwijzen naar de kerkdienst van 5 februari. Luister die nog eens na. De voorganger, Liesbeth Winters – Jonas legt daar heel goed uit wat het inhoud. De dienst is na te luisteren via:

<https://gereformeerdekerknijeveen.nl/kerkdienstluisteren/> U klikt dan bij 5 februari op “video afspelen”.

2. Mede het gegeven dat er, ook met veel moeite, onvoldoende ambtsdragers te krijgen zijn is er in 2019 besloten het pastoraat niet meer in te richten naar wijken, maar naar doelgroepen. Dat houdt o.a. in dat de ouderlingen geen bezoeken afleggen, anders dan wanneer er uit de doelgroep waar zij verantwoordelijk voor zijn een vraag komt.

3. We zijn samen kerk. We zijn allemaal ambtsdragers. We houden met elkaar contacten. We voelen verantwoordelijkheid voor elkaar.

Dat betekent dat wanneer je merkt dat er mensen zijn die het moeilijk hebben, je contact zoekt met o.a. de vraag of er hulp nodig is. Praktische hulp of pastorale hulp. Kun je zelf wat doen en ligt het in je vermogen om dat te doen? Steek de handen

uit de mouwen. Kan dat om de een of andere reden niet: Geef het dan door. Aan een ouderling, aan de coördinator pastoraat (Sita Zuidema), aan de diaken, of rechtstreeks aan de predikant. Over “Wie is mijn predikant” is in de vorige Drieluik wat geschreven.

4. Ondersteuning van pastoraat en diaconaat wordt gevormd door contactdames/contactheren. Zij zijn de eerste “voelhorens” in de buurt. Zij kennen de buurt en weten welke bewoners in hun buurt (wijk) lid zijn van de kerk.

Als iemand in de wijk merkt dat er wat aan de hand is met hem/haar zelf, of iemand anders, is de contactdame/contactpersoon de eerst aan te spreken persoon. De contactdame/contactheer onderhoudt zelf ook de contacten (waar mogelijk o.a. via de verjaardagskaarten).

5. Concreet: De gemeente is verdeeld in wijken (zie hieronder). Iedere wijk heeft 1 of meer contactdames/heren.

Wijk	Ouderling/Diaken/Contactpers	Admin.	Straten in de wijk per administratief wijknummer
1	D: N. Hoekman 0615341315 C/V: A. Matter - Kroes C/V: G de Boer - Zuidersma C/V: H. Klaassen – Heerspink	1	Havelte en Giethoorn
		28	Meppel ten Zuden van Meppelerdiep (gezinnen)
		2	Raadhuislaan, Alb. Keijzerlaan, Het Weeme, De Hulsen
		4	Het Nieveen
2	D: J. van Dijk 0647240342 C/V: J.E. van 't Ende - Voogt C/V: K. Kooiker - Klaassen V: L. Matter - Bouwknecht V: A. Drost - Binnema	3	Burg Weimalaan, Hummelhof, Joh. Nijmijerlaan
		8	Burg. van Veenlaan, Burg. Haitsmalaan en Oevertje
		20	Bramenweg en Dwarssloot-Oost
		22	Nijeveense Bovenboer en Gorthoek
3	D: J. van Dijk 0647240342 C/V: A. Oort - Jansen C/V: H. Hoekman - Kroes C/V: J. Knol - van der Linde	5	De Kolk, Veneweg,
		6	Bovenboerseweg, Weth. Vosstraat
		7	Nieuweweg, Kolderveen en Roekeboscheweg
		13	Rembrandtstraat
4a	D: B. Wamsteeker - Kooiker 0522 492048 C: H. Klaassen - Heerspink V: Z. Brouwer – Kiers	9	Ds. Van Halsemastraat
4b	D: B. Wamsteeker - Kooiker 0522 492048 C/V: J. Kroes - Boer C: J. van der Veen - Nipperus	21	Kolderveense Bovenboer, Klosseweg, Steenwijk, Tuk
5	D: E. Timmerman - Huisman 0522 491572 C: H. Hoekman - Kroes C/V: B. Wamsteeker - Kooiker V: H. Oedzes - Visscher V: A. Nagelkerke	11	Karspelstraat en Schoutstraat
		12	Dr. v.d. Bergstraat, De Wilgen en De Berken
		14	Binnenveen en Leeuwerikstraat
		15	Gruttostraat, Lijsterstraat en Merelstraat
		10	Poldersstraat
6	D: E. Timmerman - Huisman 0522 491572 C/V: G. Smit - Everts V: Y. van der Linde - Visser C/V J. van Gijssel - Wever	16	Dorpsstraat
		17	De Veurdele
		18	De Hilde, Het Oelebröd, De Baanderhoek
		19	Het Heuivak, Weidelint, De Ryge
7	D: R. Oort 0613935451 C/V: C. de Boer C/V: G. Kiers – Mondria	23	Julianastraat, Molenweg, Wilhelminastraat
		24	Griftestuk
		25	Scheerweide
		26	Binnenweg, Energieweg, Nijverheidsweg, Tussenboerseweg, Schuurmansweg
		n.v.t.	Irenehuis, Reestoord en Schiphorst

**IN MEMORIAM PETRONELLA JOHANNA
ADRIANA VAN HILTEN**

Maandag 6 februari namen we afscheid van Petronella Johanna Adriana van Hiltens – Elly. Zij werd geboren op 29 september 1937 in Uithoorn. Zij overleed op 31 januari 2023 in Zuidlaren.

In de dankdienst voor haar leven keken we terug. Herinneringen kwamen boven. Zij was een markante vrouw die een veelbewogen leven heeft gehad. Behalve in Nederland heeft ze sinds haar huwelijk in 5 andere landen gewoond in Afrika en Azië. Allemaal vanwege het ontwikkelingswerk van haar man. Enkele keren moesten ze vluchten vanwege oorlogsdreiging. Maar dat waren met name de momenten dat het geloof rust en zekerheid bood. Terug in Nederland is ze met haar gezin in Nijeveen komen wonen en vond ze haar weg in de kerk, waar ze ook nog een aantal jaren in de kerkenraad heeft gezeten. Een poosje is ze ook niet in de kerk geweest. Het was te lastig. Maar de laatste jaren was ze er weer en nam haar plaats duidelijk in. De laatste dienst die ze meemaakte heeft ze haar dank uitgesproken naar ons als gemeente. Dat was een bijzonder moment!

Terugkijken hebben we gedaan, herinneringen opgehaald, in de dankdienst, maar we hebben vooral vooruit gekeken. Elly had daar zelf voor gezorgd. Met name door de liederen die ze had gekozen om in de dienst te laten zingen. *Ik zie een Poort wijd open staan!* was er een van. En daarover ging het afscheid dan ook. Dankbaar voor wie ze voor ons was, dankbaar voor wie ze wàs blikten we haar na. Zij ging ons voor in de eeuwige rust.

We bidden voor haar kinderen, kleinkinderen en overige familie en vrienden dat zij, geïnspireerd door haar geloofsvoorbeeld, getroost verder kunnen!
ds. Johan Prosman

IN MEMORIAM ANNIGJE KIERS - BEUTE

Op 10 februari 2023 overleed Annigje Kiers – Beute. Zij werd 95 jaar. Geboren werd ze in Wanneperveen op 10 februari 1927. Sinds 6 juli 1979 was zij weduwe van Albert Kiers. We hielden een dankdienst voor haar leven op zaterdag 8 februari. Er was veel te danken! Ze was zo'n lieve en zorgzame moeder en oma! Inspirerend in haar zorg en in haar geloof. Hoewel ze wel moeite had om aan haar geloof woorden te geven, leefde ze het wel nadrukkelijk voor. Je kunt misschien wel zeggen dat haar leven zich helemaal afspeelde rond haar gezin en rond de kerk. Dat waren geen gescheiden werelden. Het een liep in het andere over. Iedere zondag was ze te vinden in de kerk, zolang ze maar kon. Afgelopen najaar zelfs nog een keer, toen haar achterkleinkind Yara gedoopt werd – en kleindochter Rianne belijdenis deed. Een trouw lid was ze van de vrouwenvereniging, van diverse koren, en ze deed jarenlang bezoekwerk als contactdame. Het afscheid was zingend. Rond haar sterfbed zongen we de bekende Psalmen en gezangen. En ze vond daar duidelijk rust in. Psalm 103 bijvoorbeeld: dat God als een vader omziet naar ons als Zijn kinderen. Dat Hij ons verlost van zonde en dood. Daar zat ze soms wel eens mee. Maar tenslotte niet meer.

Toen was de rust en het vertrouwen er dat ze naar huis mocht. In de dankdienst hebben we daarom met name geluisterd naar Psalm 23: *De HEER is mijn herder*. De engelen hebben ook haar naar huis gedragen, zo mogen we geloven. Ze was en is niet alleen! We leven mee met de familie. Vooral ook met zoon Jan die nu alleen woont op Karspelstraat 8, nu zijn moeder is heengegaan!
ds. Johan Prosman

IN MEMORIAM
FENNA JOANNA DE BOER- WILTING

Fenna is als kind opgegroeid in Erm, bij Sleen. Ze gingen naar school in Sleen, dat was niet om de hoek, 3 kwartier lopen. In die tijd wel gewoon. Ze keek er met veel genoegen op terug omdat ze onderweg veel plezier had met de andere kinderen. Haar vader werkte in de molen van Sleen. Hij wist veel te vertellen aan zijn kinderen, omdat hij ook tijd had om te lezen in de molen. Thuis waren ze met z'n vieren. Daar heeft zij ook de oorlog meegemaakt. Een avontuurlijke tijd, spannend en ook bij tijden angstig. Zij boden onderdak aan mensen uit Delft, uit Zeist, uit Amsterdam, vooral in de hongerwinter, dan zat er wel tien man en vrouw rond de tafel. Ze hadden een boerenbedrijf met een grote tuin voor eten en melkvee. Een grote rijkdom in die tijd van tekort. Het gezin had er de handen vol aan. Vader was wel meegaand maar ook de baas, dat maakte hij ook duidelijk. Door die ervaringen had zij ook veel respect voor haar ouders, wat zij wisten te doen. Haar man Derk leerde zij kennen op een toogdag. Zo kwam zij naar Nijeveen. Eerst op de Dorpsstraat, later op de Dekkersweg. Dat was in het begin niet eenvoudig voor haar. Ze moest erg wennen aan de andere gewoontes. Nog lange tijd ging ze met de auto naar Emmen naar bekenden. Alleen zijn, dat was ze wel gewend. Op de Dekkersweg, woonden ze relatief afgelegen. Ze had daar haar eigen ritme. Om 6 uur het vee ophalen voor het melken, dan de kinderen gereed maken voor school. Een actieve en zorgzame vrouw. Vier kinderen heeft zij mogen baren. Roelie, Peter, Jacqueline en Anneke. Anneke werd ziek, behandeld voor kanker, eerst succesvol, maar de ziekte kwam terug en zij kwam te overlijden. Anneke had een vriend Gerrit. Dat contact is gebleven en dat was ook bijzonder kostbaar voor haar. Het was een weerkerend verhaal wat haar heeft getekend. In het verlies maar ook in de dankbaarheid. Het verlies, de vraag waarom in Gods-naam.

De dankbaarheid voor de moed waarmee Anneke het proces heeft doorstaan. En het goede van het besef hoe kostbaar het leven is en hoe 'broos'. De eerste keer dat ik haar bezocht ging het vooral daar over. Maar ook over de kwetsbaarheid van het leven. Over de levenskunst: besef te hebben hoe kostbaar het leven is. Om open te kunnen staan voor de kleine dingen om dankbaar voor te zijn. Zij liet aantekeningen na voor haar afscheid. Lieder die gaan over het Licht. Dat was belangrijk voor haar. In haar geloof vond zij licht. De teksten die zij heeft aangereikt gaan over de broosheid van het leven en het vertrouwen in God. Psalm 103: Onze dagen zijn als het gras, als een bloem die bloeit en dan verwaait. En Mattheus 6: maak je geen zorgen over je leven, wat je zult eten, drinken, kleden. Want is het leven niet veel meer dan dat? Misschien was dat wel haar levensmotto. In ieder geval haar geloof. En ze wilde dat meegeven: kijk, dit is voor mij belangrijk in het leven. Het was haar gegeven om bijna tot het einde toe in haar huis te mogen blijven wonen. Dat wilde ze ook het allerliefst. Na een val herstelde zij niet echt meer. Fenna was bijna 97 jaar. Zij overleed op 30 januari 2023. Een dankbare leeftijd. Op 4 februari hebben wij haar vanuit de kerk naar haar laatste rustplaats gebracht. Wij wensen de kinderen troost en zachtheid in hun herinnering aan hun moeder. Ds. René Kok

KERKELIJKE STAND januari 2023

Overleden:

30 januari 2023: Fenna Joanna de Boer-Wilting, Heerengracht 21B 3 Meppel, 96 jaar

31 januari 2023: Petronella Johanna Adriana van Hilten, Ludinge 71 Zuidlaren, 85 jaar

10 februari 2023: Annigje Kiers-Beute, Karspelstraat 8, 95 jaar

Nieuw ingekomen:

Fam. De Vos, Het Nieveen 37



BLOEMENGROET

De bloemen gingen met een groet en bemoediging naar:

5 febr. Mevr. Westendorp en mevr. Timmer

12 febr. Mevr. Nijmeijer

19 febr. Mevr. Hulst

26 febr. Fam. Alberts

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 5 februari ging ds. Prosman voor. In deze tijd van Epifanie (tussen Kerst en de 40-dagen/lijdentijd) zijn we op zoek naar Wie Jezus is. We lazen Gods woord: 1Korinthiers 2: 1-5 en Spreuken 8: 1-4 en 22-36. Dat gaat over wijsheid. We ontdekten dat Hij Gods Wijsheid in eigen persoon is. Wijsheid komen we in velerlei vormen tegen: van levenswijsheid tot wereldwijsheid, wereldse wijsheid en zelfs eigenwijsheid. Maar we ontdekten dat we hemelse wijsheid ontvangen als we Jezus leren kennen. Dan leren we Gods eeuwige welbehagen kennen. En dat is immers de grond van alles.

Zondag 12 februari ging dhr. S. Bakker uit Urk voor. René Kolsters presenteerde in de dienst het project van stichting *The Carpenters Son*. De Heilige Schift ging open: Jesaja 1: 17 en Mattheus 25: 31-40. Geheel toepasselijk bij de collecten voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië. En ook passend bij het project van *The Carpenters Son*. De vraag was of je niet alleen maar goede voornemens hebt, maar of je het ook doet. Dat is immers de vraag van Jezus in het laatste oordeel waarvan we lazen in het evangelie.

Zondag 19 februari ging ds. René Kok voor. We hoorden Gods woord uit het evangelie naar Mattheus 5: 33 – 48. Het ging over linker wang én de rechter wang toekeren, meer doen dan van je gevraagd wordt, ons niet verzetten tegen het kwaad... 'Maar dat

gaan we niet doen'. Toch? We vechten immers tegen het kwaad?! Kunnen we anders?

De woorden van Jezus zetten de wereld op z'n kop! Ze klinken zacht als de wind, maar hebben de kracht van een storm! Als je tenminste Jezus' woorden letterlijk neemt. Niet omdat Jezus iets vreemds zegt, maar omdat de wereld krankzinnig is. Maar Jezus is gekomen voor deze wereld die tot in de ziel beschadigd is. Dat wij door de beperkingen van ons en anderen mogen volhouden en dat de vrede van God zo in ons mag wonen. (In de Gereformeerde Kerk was de e-meeting waarin ds. Marjan Van Hal voorging rond het thema 'masker'. We ontdekten met behulp van o.a. Psalm 139 dat de maskers afgingen. God ziet ons hart wel, wat voor masker we ook dragen!)

Zondag 26 februari was de eerste zondag van de 40-dagen tijd (2^e van de lijdentijd). Een tijd van inkeer, boete en stil worden op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. We vierden, heel gepast, het Heilig Avondmaal. En we luisterden naar het verhaal van Adam en Eva, de mens en zijn vrouw, hoe ze in de woestijn terecht kwamen vanuit de hof van Eden, waar ze zo'n mooie schuilplaats hadden gekregen waar ze bij God mochten schuilen. Ze konden – hoe herkenbaar! – het vertrouwen in Gods zorg niet opbrengen en ze liep weg. Maar gelukkig lazen we ook het verhaal van Jezus, de Nieuwe Mens, die onze woestijn introk en de deur naar Gods schuilplaats weer voor ons opende. Doordat Hij wel bleef vertrouwen en zich niet liet verleiden tot wantrouwen.

Komende zondagen

Voor de volgende zondagen, zie het rooster op de achterkant van deze Drieluik.

PASTORAAT

We leven mee met Bertin Huisman en zijn familie. In deze maanden met chemotherapie, weliswaar thuis, wensen we wensen jullie sterkte en Gods vaderlijke nabijheid die troost en geneest!

We denken ook aan Sanne de Jong. Gelukkig hoorden we dat de bestralingen goed lijken te werken! We bidden dat het zo door blijft gaan! In de kerk hebben we de bid-kaarten van je tante neergelegd.

Ook blijven we meeleven met mw. C.G.A. (Lies) Vuursteen. Het is zo fijn dat je zo stabiel blijft en zo nog een poos samen genieten kunt, thuis en op Ameland! We zouden willen dat het zo blijft! Maar we beseffen dat het zomaar minder kan gaan. We wensen jullie Gods nabijheid in der tijd!

TEN SLOTTE

We leggen ons leven en het leven van elkaar in Gods handen. Juist als we beseffen dat onze armen tekort zijn om elkaar helemaal te kunnen vasthouden en troosten, is het goed te beseffen dat God er ook nog is en dat we bij Hem altijd mogen schuilen. Hij stuurt Zijn engelen op ons pad. Die zullen ons bewaren op al onze wegen, dat we onze voeten aan geen steen zullen stoten (Psalm 91: 11, 12). Die engelen bewaren ons en dragen ons tenslotte naar huis, zo vertelde Jezus over Lazarus (Lukas 16: 22).

*Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek. (NLB Psalm
91A: 2)*

In een zorgcentrum wonen:

- Mw. A. Hoorn-Rodermond (De Schiphorst)
- Mw. M.C. Huizinga-Ponne (De Schiphorst)

- Mw. A. Scholtens-Buitenhuis (De Menning)
- Mw. J. de Wolde – Inberg (De Berghorst)
- Dhr. G. Bouwknecht (De Schiphorst)
- Mw. A. Tuut-Oort (Reestoord)
- Mw. L. Voerman – Bouwknecht ('t Vonder)

Wilt u een kaartje sturen om uw meeleven en bemoediging uit te drukken dan zijn hier de adressen van de verpleeghuizen:

Zorgcentrum "De Schiphorst", Reggersweg 11, 7943 KC Meppel

Zorgcentrum "Nijenstede", Joh.

Bogermanstr. 1, 8331 GZ Steenwijk

Zorgcentrum "Reestoord", Zuiderlaan 134, 7944 EJ Meppel

Zorgcentrum "De Menning", Linthorst

Homanstraat 1 8384 ED Wilhelminaoord

Zorgcentrum De Berghorst, Ebbinge

Wubbenlaan 186, 7951 LB Staphorst

Zorgcentrum 't Vonder, Molenbergh 1,7961

AV Ruinerwold

Reestdal Revalidatie, Reggersweg 2a, 7943 KC Meppel

Isala Meppel, Reggersweg 2, 7943 KC Meppel

Meldingen

Mocht er iets bijzonders zijn, ernstige ziekte of wanneer u of een naaste geestelijke bijstand nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. Ook wanneer er iets moois is voorgevallen, dat u graag wilt delen, dan horen we dat graag. Wijkouderling Han-Olof Gerrits: 06-1470 6472

Wijkouderling Gert Westenbrink: 06-3856 6333

Wijkouderling Ploni Beker: 06-4854 9872

Voor spoedeisende kwesties kunt u natuurlijk rechtstreeks bellen met ds. Johan Prosman: 06-1271 1603

VAN DE NIEUWE VOORZITTER

Gemeenteleden Kolderveen en Dinxterveen, voor u ligt het eerste schrijven van uw nieuwe voorzitter. Op 29 januari jl. ben ik met uw instemming als ambtsdrager bevestigd met de functie van voorzitter. Voor mij een indrukwekkende en memorabele gebeurtenis. Graag introduceer ik mij even aan degene die mij nog niet (goed) kennen (en dat zullen er velen van u zijn). Mijn naam is Pieter Rhemrev, lid van onze gemeente sinds wij medio negentiger jaren van de vorige eeuw hier zijn komen wonen. Ik ben ook de partner van Ria Rhemrev, de scriba van onze kerk. Eind vorig jaar werd ik gevraagd of ik mij wilde verdiepen in de (on)mogelijkheden van het oprichten van een stichting voor o.a. ons kerkgebouw. Met mijn financieel/juridische achtergrond een leuke klus! Had ik mijn tanden daar net ingezet kreeg ik het verzoek of ik wellicht interesse had in de functie van voorzitter nu deze functie tijdelijk (en naar behoren) werd waargenomen door Ton Boerkamp. Zijn argumenten troffen bij mij doel. Als er een nadrukkelijk beroep op je wordt gedaan en je hebt de tijd dan moet je een dergelijk verzoek serieus overwegen. Na overleg met Ria, die ik niet in de wielen wilde rijden, heb ik ingestemd. U zult het dus minimaal de komende 4 jaar met mij moeten uithouden! Ik ben 63, woonachtig op de Bovenboer, heb een leuke baan bij Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL en een inmiddels getrouwde dochter Valerie. Paarden zijn mijn passie. Het geloof vind ik complex. Ik probeer altijd de Bijbelteksten en preken te vertalen naar hedendaagse gebeurtenissen. Afgelopen zondag hadden we het over de verboden vrucht. s'Middags las ik een artikel over Poetin en de Oekraïne. Is dit een voorbeeld van een verboden vrucht? Vreugde en vergiffenis las ik vervolgens in een artikel over een beroemde rapper wiens moeder drugverslaafde is en daardoor geen goede band met haar zoon (de rapper kon opbouwen). Deze man vond de goede weg en is nu een geliefde huisvader

die 'goed en kwaad' kan beschrijven en scheiden.

Ik ben zeer gemotiveerd om mijn rol als voorzitter voor u en mijn medekerkenraadleden goed, dienend en sturend in te vullen. Voor ons wachten diverse uitdagende onderwerpen. Ik weet zeker dat we deze onderwerpen gezamenlijk kunnen (en moeten) oplossen. Daarom mag ik namens de kerkenraad u uitnodigen voor een Gemeenteavond. Deze willen we graag houden in ons kerkgebouw op woensdag 12 april a.s. aanvang 20.00 uur. De agenda behelst de volgende onderwerpen:

1. Woord van welkom
2. Ingekomen stukken, mededelingen
3. Stand van zaken rondom Plan voor Samenwerking Gemeenten (SAGE plan)
4. Bespreken ingebracht stuk 'klankboordgroep'
5. Aanpassing Beleidsplan
6. Stand van zaken rondom nieuwbouw
7. Plaatsen zonnecellen op gronden diaconie
8. Wvvtk

Ik roep u op om deze avond bij te wonen. Het belangrijkste thema is het Plan voor Samenwerking Gemeenten. Over de noodzaak om over de bestaande samenwerking na te denken en vanwege teruglopende kerkgang en betrokkenheid en minder financiële middelen, is het niet alleen verstandig maar ontkomen wij er niet aan om over ons kerk zijn in de toekomst na te denken. Velen van u doen dat en een paar gemeenteleden hebben hun mening op papier gezet. Deze aandachtspunten willen we ook met u delen en met u daarover in gesprek gaan. Als kerkenraad hebben wij geconstateerd dat het Beleidsplan 'verouderd' is. Wij willen deze aanpassen en in concept met u delen zodat u niet alleen hierin gekend wordt maar ook uw mening daarover kunt geven.

Verder nemen wij u graag mee naar de plannen rondom nieuwbouw bij de kerk en

het plan voor plaatsen van zonnecellen als inkomstenbron voor de diaconie. Verder in ons kerkblad treft u een verkorte begroting voor 2023 aan alsmede het adres waar u inzage in de begroting kunt krijgen. Het is fijn om als nieuwe voorzitter te mogen constateren dat onze begroting nog steeds sluitend is. Met dank aan uw bijdrage en de inspanningen van onze kerkrentmeesters.

VAN HET COLLEGE KERKRENTMEESTERS

Gemeente Hervormd Kolder- Dinxterveen legt een samenvatting van de begroting 2023 gedurende een week na uitkomst van dit nummer van Drieluik ter inzage bij Ton Boerkamp, Schuurmansweg 21 te Nijeveen. Gelieve van tevoren even te bellen voor het maken van een afspraak.

COLLECTEN

05-02-23 t/m 26-02-2023

Collecten in de dienst:

CvK	€ 184,37
Diaconie	€ 46,50
Bijz.collecten	€ 673,70

Collectemunten verkrijgbaar bij
Dhr. G. Huisman
De Wilgen 20 Nijeveen
Tel. 0522-491429 / 0620171533

De kerkrentmeesters

IN MEMORIAM MINA PINXTERHUIS-RUMPH

Op 12 februari 2023 overleed Harmina, roepnaam Mina, Pinxterhuis-Rumph in de leeftijd van 87 jaar in Verpleeghuis Schiphorst, afdeling Lankhorst. Mina werd geboren op de boerderij in de Kolderveense Bovenboer, waar haar ouders samenwoonden met opa en oma Bouwknecht. Ze groeide daar op en ging naar de Lagere School in Nijeveen. Na de Lagere School ging zij naar de Huishoudschool. Al dat leren vond ze eigenlijk maar niets. Ze was

liever thuis op de boerderij waar ze graag meehielp.

Tijdens een dansavond in Ruinerwold leerde zij Albert Pinxterhuis kennen. Hij kwam van de Oshaarseweg in Koekange waar hij werkte op de boerderij van zijn ouders. Voordat ze verkering kregen is ze wel eens naar de Oshaarseweg gefietst. Ze werden verliefd en kregen verkering. Het was een lange verkering. Ze trouwden op 11 december 1959. Albert was toen 31 en Mina was 24 jaar. Toen Albert overleed waren ze 61 jaar getrouwd geweest.

Toen zij trouwden werd het voorhuis van de boerderij aan de Kolderveense Bovenboer opnieuw gebouwd. Ze trokken in bij de ouders van Mina: Albert Rumph en Pietertje Bouwknecht. Ook de ouders van moeder Pietertje woonden bij hen in: Berend Bouwknecht en Geesje van de Linde. Drie generaties in één huis. Mina heeft voor haar ouders en grootouders gezorgd tot aan het einde van hun leven.

Gien en Jennie werden geboren en groeiden op met hun grootouders en overgrootouders. Alco is de jongste van de drie kinderen. Deze drie kregen partners en zo groeide het gezin uit tot 21 personen.

Mina en Albert waren mensen van daden en niet van woorden. Ze waren er gewoon als je ze nodig had, in tijden van ziekte of gewoon om op de kleinkinderen te passen. Eerst kwam moeder Mina alleen, nadat ze met het boeren gestopt waren kwamen ze samen. Ze maakten geen onderscheid tussen de kinderen, de partners of de kleinkinderen en hun aanhang. Ze waren hen allemaal even lief.

Mina was enig kind. Dat vond ze niet echt fijn. Maar wat ze had, daar was ze ook echt gek mee. Regelmatig belde ze om bij te praten, dat gold ook voor de vriendschappen die ze had. Ook las ze graag. Een mooi boek uit de VCL-serie van Kok (voor de jongeren: dat waren streekromans). Of zomaar de Margriet of de Libelle.

Ze gingen niet met vakantie. Ook toen de kinderen nog klein waren bleef het bij een

dagje uit. Ze hielden wel van toeren met de auto. En als ze aardappelen gingen halen in de polder dan brachten ze ook meteen aardappelen voor de kinderen mee. Ze kookte graag en voor iedereen: zorg was haar ding, zat zagezegd in haar DNA. Eten was belangrijk. Als er iets te vieren viel, zoals de zoveelste huwelijksdag dan gingen ze graag met de kinderen en kleinkinderen uit eten. Hoewel ze zelf nooit met vakantie gingen, zijn de dochters en schoondochter samen met moeder Mina en de kleinkinderen een paar keer een paar dagen weg geweest, zoals naar Egmond aan Zee. In de Jeugdherberg waar geslapen werd op stapelbedden. Moeder Mina op het onderste bed. Toen ze een keer op de terugweg van het strand naar boven moesten kon ze er bijna niet tegenop komen. Maar onder aanmoediging van de anderen lukte het haar.

Albert heeft diverse keren in het ziekenhuis gelegen, waaronder in het UMCG in Groningen. Trouw ging ze bij hem op bezoek. Zo was ze ook trouw in haar kerkbezoek. Toen het allemaal nog kon gingen ze trouw samen naar de kerk.

Moeder Mina was heel sensitief, ze wist hoe ze kinderen rustig moest krijgen. Maar ook bij volwassenen bleef ze de rust zelve en door een hand op je rug of je schouder gaf ze je een gevoel van veiligheid. Ze was er onvoorwaardelijk voor je.

Een avond van de Vrouwenvereniging zou ze niet gauw overslaan. Ook ging ze naar de avonden van de Plattelandsvrouwen. Dat waren haar uitjes!

Uiteindelijk kwam er een periode die zowel voor Mina als voor Albert niet gemakkelijk was. Albert moest lijdzaam toezien hoe de liefde van zijn leven steeds verder afgleed in de schemering van het verleden. Op een gegeven moment kon hij de zorg voor Mina thuis niet meer aan en werd ze opgenomen in de Schiphorst, afdeling Lankhorst, waar ze goed verzorgd werd. Een proces en een periode die voor hen beide niet gemakkelijk was. Mede omdat Mina zich bewust was dat ze op een vreemde plek was en niet thuis op

de Kolderveense Bovenboer. Albert ging elke dag bij haar op bezoek, totdat hij 16 maart 2021 het aardse leven los moest laten en naar zijn hemelse Vader ging. Mina heeft daarna nog twee jaar doorgeleefd, steeds verder wegzakkend in de schemering van haar leven. Totdat ook zij zondag 12 februari naar haar hemelse Vader mocht gaan in het bijzijn van haar kinderen.

Op zaterdag 18 februari hebben we afscheid van Mina genomen in de kerk van Kolderveen, waar ze als kind en later samen met haar man Albert gekerkt heeft. De kinderen en kleinkinderen deelden hun herinneringen aan moeder en oma met de aanwezigen. De overdenking in deze dienst was uit Psalm 133. Daarnaast hebben we met elkaar liederen gezongen die haar lief waren. Samen hebben we gebeden om troost en kracht. Na de afscheidsdienst hebben we haar lichaam bijgezet in het graf van haar man Albert Pinxterhuis op de begraafplaats van Kolderveen. Na de dienst hebben we onder het genot van een kopje koffie en een broodje nog even nagepraat in De Schalle.
Ds. Jan Stap

IN MEMORIAM PETRONELLA BUITENHUIS - VENEBOER

Op 26 februari 2023 overleed Petronella (Nella) Buitenhuis – Veneboer. Geboren werd zij op 23 november 1942 in Kallenkote. De laatste jaren woonde zij in Steenwijk in Nijestede. Dat was vanwege een CVA die haar trof, nog niet eens zo lang nadat haar man Jan was overleden. We herinneren haar als een lief en meelevend mens, een goede en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma, zus en vriendin.

Er zijn zoveel herinneringen. Aan het wandelgroepje waarmee ze wekelijks, soms meerdere malen, op stap ging in de omgeving van Nijeveen. Aan het samen leven met haar man Jan. De vakanties, naar zee: Callantsoog, Burgh-Haamstede Renesse en Texel, en later naar Spanje.

En natuurlijk het zwemmen in de Nijeveense

Plas en bij Noordwolde. Het kijken bij de korfbal. En de fietstochten met haar man langs de Tjonger.

Allemaal dingen waar ze zelf graag over sprak, terugkijkend vanuit Nijenstede. Allemaal dingen waarbij velen van ons haar hebben meegemaakt ook. Ze kon er blij over praten, maar ook heel verdrietig zijn omdat het allemaal verleden tijd was en ze het soms zo miste!

Zo opgewekt als ze was voor ze ziek werd, zo neerslachtig kon ze soms zijn sinds ze niet meer in haar eigen huis in Nijeveen kon wonen. In Nijenstede was het goed, maar ze voelde zich er niet echt thuis – het was niet thuis: Nijeveen. Met de activiteiten konden ze wel op haar rekenen. Ze ging graag naar de bingo, bloemschikken en handwerken (zo goed en zo kwaad als dat ging natuurlijk). Maar sommige dingen waren te confronterend. De weeksluitingen waren aan haar niet besteed. Het was te kinderlijk. Dat kon natuurlijk ook niet anders, aangezien anders velen van de medebewoners vanwege hun ouderdom het niet meer helemaal konden meemaken. Maar zij was liever gewoon naar de kerk gegaan, zoals vroeger in Kolderveen, waar ze bijna geen zondag oversloeg. Over geloof praten deed je niet, maar de kerk stond midden in haar leven, zoals ook bleek uit de liederen die ze in haar liedboek gemarkeerd had en waarvan we er in de afscheidsdienst enkele gezongen hebben.

We namen afscheid voor nu. We laten haar in Gods handen. We vertrouwen dat zij naar huis is, waar ook haar man is. En met de nabestaande familie leven we mee. Gods nabijheid gewenst in dit afscheid!
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.

VAN DE OUDERLINGEN

Wij hebben als ouderlingen 2 ontmoetingsavonden georganiseerd en wel

op 14 maart en 21 maart. 14 Maart bij Gert en Anneke Westenbrink en 21 maart bij Han-Olof en Annemarije Gerrits. Een ieder die zich heeft opgegeven heeft een uitnodiging in de bus gekregen waar hij wordt verwacht. Wij hebben een aantal mensen bereid gevonden om bezoekdame of heer te worden. Wij gaan als ouderlingen en bezoekmensen een avond bij elkaar komen om te overleggen hoe en wat te gaan doen. Zoals in het vorige kerkblad al aangegeven is de wijk die nu vacant is opgesplitst. Kolderveen is bij de wijk van ouderling Gert Westenbrink en KBB, Gorthoek, Bramenweg, spijkerserve en de Binnenweg bij Han-Olof- Gerrits.
De ouderlingen

ZONDAGSSCHOOL / OPPAS

De feestdagen liggen alweer een hele tijd achter ons, januari en februari zijn alweer voorbij. We kijken weer uit naar het voorjaar! Er is momenteel niet veel te vermelden behalve dat 'onze' bankrekening is opgeheven, i.v.m. de kosten hiervan. Als u nu een gift wil overmaken kan dat naar rekeningnr.: NL77RABO0341811149. Dit nummer staat ook voor in de Drieluik. Wel graag vermelden dat het voor het jongerenwerk/oppas bestemd is. Iedereen bedankt die een gift heeft gedaan. Over een aantal weken gaan we Pasen vieren, zondag 9 april om 10.00 uur gaan we voor de kinderen van alle 3 kerken weer iets leuks organiseren. De kinderen zijn welkom bij de Geref. Kerk. We hopen jullie dan weer te zien, gezellig!





BLOEMENGROET

De bloemen gingen met een groet en bemoediging naar:

- 12-02 Mevr. T. Twerda
- 19-02 Fam. De Groot – Wijnstra
- 26-02 Dhr. H. Wiltinge

BIJ DE DIENSTEN

De diensten vinden in maart nog om en om plaats, de ene week in onze kerk, de andere week in de geref. kerk. Vanaf 2 april zijn ze dan weer in onze kerk, al doen we Witte Donderdag en Goede Vrijdag ook samen!

12 maart: het is de 3e zondag van de 40 dagentijd. Het verhaal van de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw staat centraal. Een verhaal over dorst en levend water. Ds. Marjan van Hal gaat voor. De dienst is in onze kerk.

19 maart: er is een E-meeting in de geref. kerk en een 2e dienst in Kolderveen.

26 maart: Het is de 5e zondag van de 40 dagentijd. Mevr. Groen gaat bij ons voor. De dienst is in onze kerk. Let u op het begin van de zomertijd!

2 april: het is Palmzondag, het begin van de goede of stille week. Een dag met een dubbele laag: Heden hosanna, morgen kruisig Hem! Ds. Marjan van Hal gaat voor.

6 april: Het is Witte Donderdag. We gedenken dan dat Jezus vlak voor zijn gevangenneming nog de maaltijd deelde met zijn vrienden. Het is altijd een verstilde avond

en de maaltijd is van een bijzondere betekenis. Ds Marjan van Hal gaat voor.

7 april: De avond van The Passion. Om 19.30 uur bij de geref. kerk! Het lijdensverhaal van Jezus wordt gespeeld en gezongen. Er is maanden hard en enthousiast aan gewerkt!

9 april: Het is het grote feest van Pasen, van het geheim van leven en liefde sterker dan de dood. We beginnen de dienst weer op de begraafplaats, waar zo de dood zo tastbaar aanwezig is. Daar begint een nieuw verhaal. Ds. René Kok gaat voor.

WEL EN WEE

Mevr. Tjitske Twerda, A. Keijzerlaan 19, is nog steeds voor revalidatie in Reestdal in Meppel. Dhr. Hilbert de Groot, Rembrandtstraat 28, heeft op 15 februari een nier afgestaan aan hun zoon Niels. Gelukkig gaat het met beiden goed!

De mensen die in de tehuizen verblijven: mevr. Bult verblijft in zorgcentrum de Menning in Wilhelminaoord. Dhr. Brug woont in de Kaailanden in Meppel. In de Schiphorst in Meppel verblijft dhr. van der Vegt. Mevr. Wiltinge woont in het Voetelinkhuis in Steenwijk. Mevr. Piest woont in Reestoord in Meppel.

BEZOEKMEDEWERKERS

Intussen hebben we wat gemeenteleden bij bezoekmedewerkers kunnen onderbrengen. Heel fijn dat twee mensen zich spontaan aanmeldden! Het kan dus zijn dat u in de toekomst niet meer bezocht wordt door een ouderling maar door een bezoekmedewerk(st)er. Als daar vragen over zijn, horen we het graag!

Ik deel hier nog een keer het gebed van Ruud Lubbers, uit zijn Memoires, wat zo herkenbaar is voor velen, denk ik..

*Soms wordt het dof en grauw
verdwaasd, versuft aan alle kanten
om je heen; je bent alleen.*

*Alleen, alleen, maar niet in wacht en rust
maar aangevreten door alles wat je niet
kunt duiden, je kwetst en hopeloos ontrust.*

*Wat sta je dan alleen, ontheemd
van God en alleman vervreemd.*

*Je tuurt, je tast, je tracht te bidden
het zachte vloeken terug te dringen
de wanhoop niet te laten winnen.*

*Mijn God, wat kan je eenzaam zijn.
Zo eenzaam, zo verdwaasd dat zelfs
het bidden in mij raast,
alsmaar zoekend naar houvast.*

*Laat wijken toch de mist, dat bange beven,
dat radeloze ik, opstandig en verwezen*

*Laat schuilen, mijn gemoed in Uwe hand,
al stamel ik nog slechts,
al is het op, en uit,
Laat schuilen in Uw hand*

Uw hand.

Met een hartelijke groet,
Ds. Marjan van Hal en ds. René Kok

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING

Dinsdag 7 februari,
Voorafgaand aan de vergadering heeft Jaap Kooiker een toelichting gegeven over het oude archief, wat onlangs weer boven water is gekomen. Het archief kan worden gescheiden in twee delen. Een deel dat mooi is om zelf te houden en leuk voor later, zoals foto's, en een deel dat kan worden overgedragen aan het Drents Archief. Het wordt dan gearchiveerd en goed bewaard. We besluiten om leuke dingen zelf te houden, eventueel om ten toon te stellen. De rest gaat naar het Drents archief, ook de kasboeken van de kerkrentmeesters. Daarna opent voorzitter Jan van der Woerd de vergadering en heet onze nieuwe diaken Adrie Pouwels, van harte welkom. Ds. René Kok analyseert vervolgens met ons de tekst: 2 Koningen 4, 1-7, waarna we het wel en wee van de kerkenraadsleden en de gemeenteleden bespreken. De kerkenraad gaat akkoord met de nieuwe Plaatselijke regeling (februari 2023) zoals deze nu voorligt. Voor vaststelling van de Plaatselijke regeling door de kerkenraad zullen tijdens de eerstvolgende gemeentechochtend eerst de gemeenteleden worden geraadpleegd. Over het onderwerp Preek van de Leek zijn mogelijke "leken" en data besproken. We gaan op zoek naar vrijwilligers voor het leveren van een bijdrage aan de tent- start- en kerstdienst voor dit jaar. We zijn aan het overschakelen naar bezoekmedewerkers, die de ouderlingen met het bezoeken van gemeenteleden ondersteunen. We gaan van de 80+-ers in kaart brengen wie, wie bezoekt. Roeleke stopt dit jaar als ouderling. We willen graag een ouderling zoeken, die de coördinatie van de bezoekmedewerkers krijgt. Deze ouderling zal zelf minder of geen bezoekwerk doen. We hebben inmiddels een paar kandidaten gevonden die bereid zijn om bezoekmedewerker te worden.

Met de diakenen en kerkrentmeesters van de andere twee kerken worden afspraken gemaakt over de mogelijkheden van digitaal collecteren tijdens de (gezamenlijke) diensten. De kerkrentmeesters melden dat de brieven voor de actie Kerkbalans zijn uitgedeeld en de verbouwing van de kosterwoning is uitgevoerd. Verder is er een aanvraag uitgegaan naar de stichting Barbara om bij te dragen aan de verbouwing van de kerktoren en is voor verlenging van bepaalde graven een gift ontvangen.

Jan geeft een terugkoppeling van het bezoek aan de Werkplaats bijeenkomst (10 januari) Kerkvisie van het Oversticht en de gemeente Meppel. Jan en Gea hebben deze bijeenkomst bezocht. De bijeenkomst werd geleid door twee mensen van Het Oversticht. Tijdens de bijeenkomst werden o.a. twee presentaties gegeven.

Eén over duurzaamheidsmaatregelen en een presentatie met ideeën over aanvullende functies en herbestemmingen van kerken.

Voor de sluiting leest Wollie een gedicht voor van een diaken: Tien kleine christenen etc.

DIACONIE

Op zondag 12 februari werd er tijdens de dienst gecollecteerd voor de slachtoffers van de aardbeving. Ook kon er geld gestort worden op de bankrekening van de diaconie. Dit leverde het fantastische bedrag op van € 935,90.

Het bedrag is inmiddels gestort naar giro 555. Wij willen iedereen hartelijk bedanken!

Namens de diaconie van Hervormd Nijeveen



Jeugdflits

Nacht zonder dak!

Beste ouders (kinderen lezen vaak niet de Drieluik 😊). In samenwerking met twee kerken uit Staphorst organiseren we de Nacht zonder Dak. Het is erg leuk om mee te doen en door samen te werken hopen we een grote groep bij elkaar te kunnen brengen. Hieronder lezen jullie wat de bedoeling is:

Reglement Nacht Zonder Dak 2023

- Het is voor jongens en meisje vanaf groep 8 en ouder
- Het is de bedoeling om geld in te zamelen, een minimaal bedrag van €25,- per persoon
- Je kunt je sponsorgeld niet in contanten inleveren. Je moet er voor zorgen dat je dit zelf stort op je eigen gemaakte account!
- Iedere deelnemer/team moet zijn/haar eigen karton meenemen!
- Bedenk je eigen leuke acties om zoveel mogelijk geld bij elkaar te brengen voor het goede doel
- Het begint op zaterdag 25 maart om 18.30 uur bij de kerk in Staphorst
- Ouders/familie mogen langskomen van 19.30 uur t/m 20.30 uur
- Er wordt voor een ontbijt gezorgd, aanvang ontbijt 7.30 uur
- Vanaf zondag 26 maart vanaf 8.00 uur kunnen de kinderen indien nodig worden opgehaald door de ouders of we rijden samen terug naar Nijeveen
- Er mogen geen alcoholische dranken of energy drankjes meegenomen worden
- Telefoons zijn toegestaan
- Chips en drinken meenemen mag
- Iedere deelnemer krijgt 3 consumptiebonnen (2 voor drinken en 1 voor eten)
- Extra consumptiebonnen zijn te koop voor €1,- (koffie, koek en frisdrank) en €2,50 (broodje hamburger). Ook bedoeld voor de ouders die komen kijken.



We horen graag wie mee wil doen! Geef je **VOOR** 15 maart op.

Na opgave krijg je meer informatie over deze nacht.

Opgeven kan via: jeugdct@outlook.com

uitvaartverzorging

Kiers



dé uitvaartverzorging met respect

T 0522-70 30 00

dag en nacht bereikbaar

ook in Nijeveen en Meppel

www.uitvaartverzorgingkiers.nl



TUINCENTRUM BERT VISSCHER

Kolderveen 21 7948 NG Nijeveen
Tel. 0522-491853

Keuze uit ruim 1300 verschillende soorten Vaste Planten

Tevens hebben wij ruim

300 verschillende soorten coniferen, buxus, heester,
bomen en andere soorten beplanting.

Ook voor potgrond, bemesting, diervoeders enz.

www.bertvisschervof.com

Volg ons op Facebook (Bert Visscher vof)
en Twitter (@bertvisscher)



Lute Bijker Bouw

Lute Bijker

Griftestuk 33 | 7948 AH Nijeveen | 06 - 50 20 40 08

www.lutebijkerbouw.nl | info@lutebijkerbouw.nl

UW INSTALLATEUR IN NIJEVEEN E.O.



R&K INSTALLATIE TECHNIEK

gas - water - cv - dakbedekking
zink-koperwerk - sanitair - elektra
zonne-energie

Borpestraat 44

Nijeveen

06-200 18 447

06-523 22 225

www.rkinstallatietechniek.nl

Met een terugblik

voorkijken

Scan de
QR-code



Stilstaan bij een leven,
verder vanuit herinneringen.
Wassink Uitvaartverzorging is
er voor u. En voor een afscheid
dat verder helpt.

Heeft u ons nodig? Bel:
0522 - 28 18 78



Yvonne Houtzager,
Uitvaartbegeleidster

wassink

uitvaartverzorging

Zomerdijk 9A | 7942 JR Meppel | info@wassink-uitvaart.nl | www.wassink-uitvaart.nl



Oosterveen Natuursteen

Verkoop, onderhoud en restauratie van grafmonumenten

Roel Oosterveen
Meppel

www.oosterveennatuursteen.nl
info@oosterveennatuursteen.nl
Tel. 06 - 1514 0990



URZO

WONING- INRICHTING

GORDIJNEN
ZONWERING
PVC VLOEREN
TAPIJT

Blankenstein 610
7943 PA Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

GEVRAAGD OUD IJZER EN METALEN

METAALHANDEL M. v.d. Gaag

Tel. 0522-491984
Mobiel 06-23749066



Installatiebedrijf SEEGERs

www.jseegers.nl

- ☑ centrale verwarming
- ☑ loodgieterswerk
- ☑ sanitair
- ☑ airconditioning
- ☑ service en onderhoud

Veneweg 100 Wanneperveen
Tel. (0522) 281389

**BEGIN DE DAG GOED
MET BROOD VAN**



BROOD & BANKET

Dorpsstraat 13, 7948 BL Nijeveen, Tel. 0522 - 49 12 08
www.strijkerbroodenbanket.jouwweb.nl
h.strijker@online.nl

Van Beek Schilderwerken

Voor al uw schilderwerk, ons bedrijf kenmerkt zich door haar goede prijs-kwaliteitverhouding en staat garant voor een uitstekende service!

Tel: 06-16511943
Tel: 0522-750545

Laat nu geheel vrijblijvend een offerte maken van uw schildenwerk, kijk en vergelijk!

E-mail: info@vanbeekschilderwerken.nl
Website: www.vanbeekschilderwerken.nl



Occaslons



APK keuringen



Onderhoud voor alle merken

Industrieweg 3
7944HT Meppel

0522 - 785 249
autovanmeijer.nl



- Office supplies
- Projectinrichting
- Presentatieapparatuur
- Kantoor machines
- ICT

*Persoonlijk advies...
van uw persoonlijke expert!*



www.noordhuis.nl

Meppel Industrieweg 9 Tel. 0522 - 25 71 11	Zwolle Boerendanserdijk 37 Tel. 038 - 466 15 20	Emmeloord Constructieweg 23 Tel. 0527 - 61 92 10	Den Helder Industrieweg 27 Tel. 0223 - 67 33 33
---	--	---	--

ANNERIE KREMER
& TEAM



*Kracht halen
uit een waardewol afscheid*

Annerie Kremer uitvaartzorg

(0522) 24 50 21 | www.kremeruitvaartzorg.nl

Uitvaarten in Meppel en omgeving

RIEMER BARTH

BOEKHANDEL

Welkom in onze winkel!

Boeken ■ Tijdschriften ■ Cadeau ■ Muziek ■ Spellen

Woldstraat 5 ■ Meppel ■ Tel. 0522 25 26 36

www.riemerbarth.nl

Klusjesman nodig?



Klussenbedrijf "**Klusjes & Zo**"

Voor al uw praktische klussen in en om het huis

Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen

Tel: 06-51384374

E-mail: klussenbedrijf@klusjesenzo.nl

Kleurplaat



KERKDIENTEN:

datum	locatie	aanvang	voorganger	organist	eerste collecte	tweede collecte
Zondag 12 maart	Geref.Kerk	10:00	Geen dienst			
	Herv.Kerk Nijeveen	10:00	Ds. M. van Hal	Dhr. A. Hoekerswever	Diaconie	Kerkrent.beheer
	Herv.Kerk Kolderveen	10:00	Ds. J. Prosman	Mevr. M. Withaar	Kerkrent.beheer	Diaconie
<i>Zangdienst mmv. New Way</i>	Geref.Kerk	19:00				
Zondag 19 maart	Geref.Kerk	10:00	E-meeting	Gemeenteband	Proj. Car. Don	Onkosten PKIN
	Herv.Kerk Nijeveen	10:00	Geen dienst			
	Herv.Kerk Kolderveen	10:00	Ds. J. Prosman		Project IZVOR	
Zondag 26 maart	Geref.Kerk	10:00	Geen dienst			
	Herv.Kerk Nijeveen	10:00	Mevr. B. Groen	Mevr. M. Withaar	Diaconie	Kerkrent.beheer
	Herv.Kerk Kolderveen	10:00	Ds. J. Prosman	Mevr. A. Westenbrink	Kerkrent.beheer	Werelddiaconie
Zondag 2 april	Geref.Kerk	10:00	Mevr. L. Winters-Jonas	Dhr. J. Lopers	Kerk	Bloemenpot
	Herv.Kerk Nijeveen	10:00	Ds. M. van Hal	Dhr. A. Hoekerswever	Diaconie	Kerkrent.beheer
	Herv.Kerk Kolderveen	10:00	Ds. J. Knol	Dhr. J. Buiten	Kerkrent.beheer	Diaconie
Donderdag 6 april <i>Heilig Avondmaal</i>	Herv.Kerk Nijeveen	19:30	Ds. M. van Hal	Dhr. S. Huismans	Arme kant v Meppel	Werelddiaconaat
Vrijdag 7 april <i>The Passion</i>	Geref.Kerk	19:30				
Zondag 9 april	Geref.Kerk	10:00	Ds. J. Stap	Organist Lemster mannenkoor	Kerk	Diaconie
<i>Eerste paasdag</i>	Herv.Kerk Nijeveen	10:00	Ds. R. Kok	Dhr. S. Huismans	Werelddiaconaat	Kerkrent.beheer
	Herv.Kerk Kolderveen	10:00	Ds. J. Prosman	Mevr. A. Westenbrink	Kerkrent.beheer	Kerk in Actie Moldavië

* De derde collecte in de Gereformeerde kerk (uitgangscollecte) is voor de kerk.